

door Herman Michiel  
20 augustus 2021

Desinformatie! Onze burgers worden bedreigd door geniepige Kremlinpropaganda! De EU wil u daartegen beschermen! U niet alleen trouwens, ook de zovele andere slachtoffers van de Russische propaganda in Oekraïne, Wit-Rusland, Armenië, Georgië enzovoorts. De Europese Unie zette daarom in 2015 de [East StratCom Task Force](#) op, die zich inzet voor *strategische communicatie* en optreedt tegen 'desinformatie'. Boegbeeld van dit initiatief is de database en de bijgaande website [EUvsDisinfo](#), die zich interesseert voor "*messages in the international information space that are identified as providing a partial, distorted, or false depiction of reality and spread key pro-Kremlin messages.*" De task force beschikt over 11 vaste krachten, en voor 2021 over een budget van 11,1 miljoen €. Wat krijgt de Europese ingezetene daarvoor terug?



In een [bericht van 19 augustus](#) heeft EUvsDisiNFO het onder andere over de bewering in Russische media zoals Sputnik dat de Verenigde Staten met opzet chaos creëerden in Afghanistan om Rusland en China te ondermijnen. Dit getuigt meer van de innige 'vriendschap' die de Europese Unie bindt met haar Atlantische partner dan voor liefde voor de waarheid, want zelfs nu die vriendschap van de bondgenoten zo hard op de proef gesteld wordt door de het eenzijdig optreden van de VS neemt EUvsDisiNFO het

blijkbaar op voor Washington. Nu heb ik helemaal niet de bedoeling het op te nemen voor Moskou, maar het Sputnik- bericht steunt niet alleen maar op Kremlin-verzinsels. Dat de Verenigde Staten chaos creëren in Afghanistan kunt u nu op televisie zien, maar was het 'met opzet' en 'om Rusland en China te ondermijnen'?

Niemand minder dan Zbig Brzezinski, de voormalige veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Carter, deed daarover een boekje open in [Le Nouvel Observateur](#) (januari 1998; [Engelse vertaling](#) op de site van een deftige Amerikaanse professor geschiedenis). Daarin bevestigt Brzezinski dat de CIA al de Afgaanse moedjahedien begonnen te steunen een half jaar vóór de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel (24 december 1979). Was het dan de bedoeling om de Sovjets tot een interventie te bewegen, vraagt Le Nouvel Observateur. Antwoord: "*We hebben de Russen niet gedwongen om tussen te komen, maar alleen de kans daarop vergroot.*" Nieuwe vraag: Spijt het u dan niet om islamitische fundamentalisten gesteund te hebben die later wapens en advies gaven aan terroristen? Brzezinski: "*Wat is er belangrijker in de wereldgeschiedenis: de Taliban of de ineenstorting van het sovjet imperium? Wat opgehitste moslims of de bevrijding van Centraal Europa en het einde van de Koude Oorlog?*" De dag nadat de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel schreef Brzezinski aan Carter: "*Nu hebben we de kans om de USSR haar Vietnam oorlog te bezorgen.*"

Terwijl EUvsDisiNFO een superieur toontje aanslaat en stelt dat het Kremlin nog 'een coherent verhaal moet bedenken over de recente gebeurtenissen in Afghanistan', wachten we op het eerste coherent Europees verhaal over de deelname aan dit avontuur, en de blijvende verknochtheid aan de NAVO die zulke avonturen stimuleert. En dat de Europese Unie een krampachtige verdediging moet bedenken tegen '*claims van zozegde slechte behandeling van migranten*' (EUvsDisiNFO) als ze door regimes als

die van Poetin of Loekasjenko worden geuit, doet ook nogal wat twijfels rijzen over de 'waarden' waarop die Unie gebouwd is.

---

Hits: 27

Dit delen:

[Facebook](#)

[Twitter](#)