

Op vrijdag 7 juli keurden in New York 122 lidstaten van de Verenigde Naties een bindend [akkoord](#) goed dat de ontwikkeling, het bezit, het testen of het gebruik van kernwapens verbiedt <sup>1</sup>. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid voor een beschaafde wereld, en men zou kunnen vermoeden dat alleen een handvol achterlijken waarvan het brein nog niet volledig ontdooid is na de Koude Oorlog zich hiertegen zouden verzetten. Mis! Helaas! Het o zo beschaafde Nederland was zelfs *de enige tegenstemmer!* De Nederlandse vice-ambassadeur bij de VN, Lise Gregoire-Van Haaren, gaf als verklaring dat het verdrag “*ingaat tegen de verplichtingen die Nederland heeft tegenover de NAVO*”. Alstublieft, beste verdedigers van de Noord-Atlantische eeuwige vrede!

En toch is de Nederlandse opstelling in zekere zin ‘moediger’ dan die van de andere NAVO-landen (waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland...) die de onderhandelingen over het akkoord alleen maar geboycot hebben en afwezig bleven bij de stemming. Nederland kan er zich tenminste op beroepen de spreekbuis geweest te zijn van het machtswellustige wreedaardige Westen.

Enkele reacties uit de vredesbeweging:

- Vrede: [Verdrag verbod op kernwapens: België mist afspraak met geschiedenis](#)
- Pax Christi; [Historisch verbodsverdrag kernwapens is een feit](#)
- PAX: [PAX blij met wereldwijd kernwapenverbod](#)
- Peace Action: [Statement on Nuclear Ban Treaty Vote](#)
- GRIP: [Un Traité d’interdiction des armes nucléaires a été adopté](#)

(hm)

Hits: 15

Dit delen:

[Facebook](#)

[Twitter](#)

Voetnoten

---

1. Zie de [site van de VN](#).

---